



Maandag

den 22. Mei.

TURKIEN.

KONSTANTINOPEL den 22. April. Met verlangen ziet men den 16. Mei te gemoet, met welken dag de termijn ter beantwoording des Russischen ultimatum eindigt; tot dien tijd zal het eene gerucht het andere verdringen. De Franken meenen, dat de Russische vorderingen zullen ingewilligd worden en wel op stellig aanraden van eene der bevriende of verbondene Mogendheden, en willen reeds weten, dat de Servische gedeputeerden eerstdaags ontslagen, en met inwilliging van hunne bezwaren, naar huis zullen keeren. De Grieken daarentegen wenschen en hopen het tegenovergestelde, ten einde hunne geloofsgenooten mogten gered worden. Dit is intusschen zeker dat de pogingen en voorstellen van den heer Stratford-Canning ten gunste der Grieken, geen ingang gevonden hebben, en dat de Reis-Effendi nog geen schriftelijk antwoord, maar wel mondelinge ontwijpende verklaringen gegeven heeft. Intusschen heeft de heer van Minziaki, vermoedelijk tengevolge van die verklaringen, alle Russische onderdanen tegen morgen in zijn consulaat-gebouw opgeroepen; hij zal hun raden hunne zaken in orde te brengen, om des noods met hem Konstantinopel te kunnen verlaten.

SMIRNA den 4. April. Sir Hudson Lowe is sedert den aanval van den Fransman Perry tegen zijn persoon, aan boord van eene Engelse brik naar Alexandrie vertrokken, om zich over de Rode Zee naar Oost-Indien te begeven. Perry zit op requisitie van den Engelschen consul en van den Commodore Hamilton in de gevangenis. — Brieven uit Napoli verzekeren dat Carysto werkelijk door de Grieken veroverd is.

BUCHAREST den 1. Mei. Onze Seraskier heeft 200,000 kiloka granen aan den Seraskier van Siliastria ter proviandering van de Turksche vestingen aan den Donau, afgeleverd. In jacht zijn eenige Bojaren gevangen gezet. De Russische post van Konstantinopel van den 22. April, is alhier aangekomen, doch deelt niets van belang mede.

RUSLAND.

ODESSA den 2. Mei. Volgens de laatste berichten uit Konstantinopel van den 24. April, hielden de Turksche ministers dagelijks vergaderingen, doch er had nog geen buitengewoon grooten Divan plaats gehad. Men kan hieruit besluiten dat er van de zijde der Porte nog geen bepaald besluit genomen is nopens het antwoord aan den heer van Minziaki te geven. Uit de mondelinge verzekeringen van den Reis-Effendi, is veel meer te vermoeden, dat de Porte haar schriftelijk antwoord eerst in de laatste dagen van den bepaalden termijn, welke met den 17. Mei eindigt, zal geven. Misschien is het bij de tegenwoordige omstandigheden eene nadeelige zaak voor de Porte, dat de Engelse minister, welke zij voorheen onder hare vrienden telde, thans weinig invloed heeft, dewijl hij met zijne onderhandelingen ten gunste der Grieken tot heden niets heeft kunnen uitrichten, en zelfs niet den Reis-Effendi in woordenwisseling is geweest nopens het gedrag van den lord opper-commissaris der Iönische eilanden, ten opzichte van Misfolunghi.

ITALIE.

TRIESTE den 7. Mei. Een schip hetwelk in 36 dagen uit Alexandria alhier is aangekomen, meldt dat eene Griekse afdeeling in den loop van de maand Maart te Hijdra is ingeloopt, eene landing nabij Bairut, in Syrie, heeft gedaan, en aldaar eenen buit van drie millioenen piasters heeft gemaakt. (Volgens berichten uit Konstantinopel, was de stad Bairut door de Grieken overrompeld en geplunderd geworden.) De Grieken wilden eene dergelijke onderneming tegen Cheres doen; doch tegenwinden hadden zulks nog verhinderd. De schrik verspreide zich intusschen tot in Egypte.

TRIESTE den 8. Mei. Een kapitein in 24 uren van Maina aangekomen, verhaalt dat hij, op zijnen rogt van Chirenza naar Zante, een Grieksch eskader van 18 schepen heeft ontmoet, waarvan een hem gevisiteerd had, zonder hem echter te molesteren. Op eenen grooten afstand bemerkte hij de Egyptische vloot, in twee divisien verdeeld. Voor zelf dagen had die kapitein Bucintoro verlaten, alwaar hij kapitein Tomanovich ontmoet had, die van Patras kwam, hebbende 3 dagen reis. Op den dag van zijn vertrek, bevond hij zich tusschen de beide eskaders, welke pogingen deden om handgemeen te raken; men had van weerszijden broeders afgezonden, doch zonder gevolg.

FRANKRIJK.

PARIS den 18. Mei. Sir Frederik Adams is in den avond van den 15. dezer, van hier naar Londen vertrokken. De burggraaf de Chateaubriand is den 10. dezer te Lantane aangekomen; in die stad zal hij zich met de uitgave van zijne werken bezig houden.

NEDERLANDEN.

BRUSSEL den 19. Mei. In den nacht van den 17. op den 18. dezer, is alhier een Engelsch kabinets-koerier gepasseerd, komende van Konstantinopel en zich met haast naar Londen begevende. De Russische minister aan ons hof is eergisteren van hier naar 's Gravenhage vertrokken.

De zaak der Grieken verwekt alhier meer en meer deelneming; niet alleen worden in de meeste steden, als Doornik, Maastricht, Gent, enz. concerten ten hunne behoeve gegeven, maar zelfs de dorpen haasten zich om inzamelingen te doen. Te Anderlecht wordt ten hunne behoeve een concert gegeven, en te Lessines is eene inschrijving geopend.

UTRECHT den 21. Mei. Hoe onaangenaam het is eene bedroevende tijding mededeelen, zoo is men daartoe echter genoodzaakt, en alhoewel men die mededeeling al eenige dagen uitselt in de hoop dat die treurige tijding zich niet mogt bevestigen, zoo moet men daartoe eindelijk overgaan indien die mare door nadere en omstandige berichten wordt bevestigd. Aldus is het met de tijding van Misfolunghi's ondergang gelegen, welke door ons reeds den 17. dezer

was ontvangen, doch niet is medegedeeld, te meer niet, om dat die tijding te voren reeds door de Fransche dagbladen was vermeld en daarna onwaar was bevonden; thans schijnt die tijding maar al te waar, en het heldhaftige Misfolunghi is niet meer! In den nacht van Vrijdag op Zaterdag, den 12. en 13. dezer, is te Parijs een buitengewoon koerier aangekomen, welke door den gouverneur ad interim van de Iönische eilanden, den heer Ponsonby, aan lord Canning is afgezonden; deze koerier heeft twee depeches te Parijs afgegeven, eene aan den Engelschen ambassadeur lord Granville en de andere aan sir Frederik Adams, waarin verslag van deze ongelukkige gebeurtenis wordt gegeven. Beide Engelse staatslieden hebben met innige droefheid hiervan mededeeling gedaan, en overall zullen de dappere verdigers van Misfolunghi beurend worden, vooral als men het ongelukkig lot van deze heiden verneemt. — Uit de berichten blijkt, dat die plaats tien en een halve maand is belegerd geworden, door een talrijk Turksch-Egyptisch leger, aangevoerd door den wreedaardigen Ibrahim, en eenige verachtelijke Fransche renegaten. Nimmer zoude die plaats door het zwaard of het geschut der barbaren zijn veroverd geworden, want de geschiedenis levert weinige voorbeelden van dapperheid op, welke deze helden bij de aanhoudende aanvallen der Egyptenaren aan den dag hebben geteld; er moest dus eene andere oorzaak zijn waardoor Misfolunghi viel, en deze was de honger, — waar tegen geen heldenmoed bestand is. Had den dappere Sultoren slechts voedsel gehad, zij verdedigden zich nog op dit ogenblik, en trokken nog elks verwondering tot zich. De barbaren hadden hun allen toevoer afgesneden, en de kleine Griekse schepen waren niet in staat de groote Turksche vaartuigen te verjagen en Misfolunghi op nieuw te provianderen. Dagelijks zagen deze helden naar redding uit, en deze niet komende opdagen, moesten zij den hongerdood of den heidendood kiezen; de laatste was hunne keus en alle zijn zij als slagtoffers voor het vaderland en den Christelijken godsdienst gevallen. — Het is waar de zaak der Grieken is met den val van Misfolunghi niet geheel verloren, de steden Nopoli di Romania, Korinthe, Monembasie enz. zijn nog in hunne handen; doch Ibrahim's bloeddoorstige legers zullen ook deze steden bestoken en verwoesten. De hulp moet dus van Rusland komen, en wel spoedig wil Griekenland behouden blijven; de andere Mogendheden pogen wel iets ten gunste der Grieken te bewerken, doch zulks zal zonder gevolg zijn. Zie hi r wat een Fransch dagblad er van zegt: „Kan men iets van de staatkunde der kabinetten van Europa ten gunste der Grieken verwachten? Men zegt dat men met de Porte in onderhandeling is getreden; en wezenlijk is men gunstiger gens die Christenen gezind; doch terwijl men in onderhandeling is, laat men de bloedroepen voortduren; men onderhandelt, doch alvorens men het eens zal wezen, zullen er geen Grieken meer te redden zijn. In de gehele uitgestrektid van Albanie tot aan Morea, is geene stad, geen dorp meer in wezen, alleen vindt men in die streken eenige ongelukkige Christenen in het gebergte omdwalen, die van honger en ellende moeten omkomen. Morea, welks bevolking voor een groot jaar een millioen bedroeg, telt thans geen 300,000 inwoners meer. Misfolunghi was het hotwerk, dat de woeste Arabieren en Albaneezen tegenbield, welke nu alle in Morea zullen dringen en aldaar voortgaan de Christenen uiteroeijen. Indien de onderhandelingen zich dus alleen blijven bepalen in het overgeven van nota's, zonder magt te gebruiken, zal Griekenland spoedig uitgemoord zijn; en wanneer geen Christen, geen man meer zal over zijn, wiens hart voor vaderland en deugd klopt, in die strek welke aan de wereld geleerd heeft wat het Christendom, wat deugd en wat vaderland is; dan zal de Groote Heer aan de kabinetten van Europa vragen, waar zijn dan de Grieken wiens onafhankelijkheid gij wilt verzekeren?”

Wij hopen dat het zoo ver niet zal komen, en dat het bloedbad van Misfolunghi, gevoegd bij de moordtooneelen van Scio en Ispira, de harten der koele staatsmannen zal treffen en er spoedig hulp voor de ongelukkigen zal opdagen.

Deze droevige gebeurtenis wordt uit Korfu, onder dagteekening van den 26 April, alius medegedeeld:

„Negentien dagen waren er verlopen sedert de verdieders van Misfolunghi zich zonder brood bevonden. Na de honden verslonden en het vleesch hunner vijanden gegeten te hebben, bestoren zij om zich uit de afsgrijtelijke positie te redden in welke zij zich bevonden. De Christenen tellden hunne bevolking, en den 22. na een laatste vaarwel aan de graven hunner broeders gezegd en een gedeelte hunner wallen te hebben doen springen, begaven zij zich voorwaarts in de vlakke, in de hoop om in het gebergte van Aracynthe te ontsnappen. De Turken hun voornemen vermoed hebbende wachtten hen op. Die ongelukkigen alstroen van alle kanten omringd en door het geschut vernield wordende, trachtten op Misfolunghi terug te trekken waar de vijand intusschen binnengerukt was. Elk slechts zijnen wanhoop raadplegende verdedigde zich zoo goed hij kon, terwijl het vuur niet dan met den laatste der strijdenden ophield. Men is te weten gekomen dat de wreede Ibrahim 300 vrouwen en jonge dochters heeft gespaard om aan den Sultan en deszelfs vader Mehemed-Ali ten geschenke te worden gegeven. De jonge kinderen zijn in zee geworpen. Eene Oostenrijkse pakketboot is naar Egypte afgezonden om de overwinning der halve maan aan te kondigen.”

In een brief uit Venetiën, van den 5. dezer, leest men voorts over die gebeurtenis het volgende:

„Misfolunghi is niet meer. Een zoo even in onze haven ten anker gekomen schip brengt die bedroevende tijding mede. De bijzonderheden welke men door hetzelfde heeft vernomen en in de stad rondloopen, doen elk ijzen. Het was den 23. April dat het garnizoen van de ongelukkige stad, na deszelfs laatste hulpronnen en zelfs tot levende dieren verslonden te hebben, een wanhopend besluit nam, schier ongelooflijk door deszelfs schrikbarende gevolgen. Indien men het verhaal van den bedoelden kapitein gelooven mag, bragten de Misfolunghiërs met eigen hand alle de levendige wezens om welke buiten staat waren om de wapenen te kunnen dragen. Na deze opoffering, zonder twijfel de verschrikkelijkste tot welke immer besloten is, poogde het garnizoen

Zie verder den kant van deze Bladz.

was ontvangen, doch niet is medegedeeld, te meer niet, om dat die tijding te voren reeds door de Fransche dagbladen was vermeld en daarna onwaar was bevonden; thans schijnt die tijding maar al te waar, en het heldhaftige Misfolunghi is niet meer! In den nacht van Vrijdag op Zaterdag, den 12. en 13. dezer, is te Parijs een buitengewoon koerier aangekomen, welke door den gouverneur ad interim van de Iönische eilanden, den heer Ponsonby, aan lord Canning is afgezonden; deze koerier heeft twee depeches te Parijs afgegeven, eene aan den Engelschen ambassadeur lord Granville en de andere aan sir Frederik Adams, waarin verslag van deze ongelukkige gebeurtenis wordt gegeven. Beide Engelse staatslieden hebben met innige droefheid hiervan mededeeling gedaan, en overall zullen de dappere verdigers van Misfolunghi beurend worden, vooral als men het ongelukkig lot van deze heiden verneemt. — Uit de berichten blijkt, dat die plaats tien en een halve maand is belegerd geworden, door een talrijk Turksch-Egyptisch leger, aangevoerd door den wreedaardigen Ibrahim, en eenige verachtelijke Fransche renegaten. Nimmer zoude die plaats door het zwaard of het geschut der barbaren zijn veroverd geworden, want de geschiedenis levert weinige voorbeelden van dapperheid op, welke deze helden bij de aanhoudende aanvallen der Egyptenaren aan den dag hebben geteld; er moest dus eene andere oorzaak zijn waardoor Misfolunghi viel, en deze was de honger, — waar tegen geen heldenmoed bestand is. Had den dappere Sultoren slechts voedsel gehad, zij verdedigden zich nog op dit ogenblik, en trokken nog elks verwondering tot zich. De barbaren hadden hun allen toevoer afgesneden, en de kleine Griekse schepen waren niet in staat de groote Turksche vaartuigen te verjagen en Misfolunghi op nieuw te provianderen. Dagelijks zagen deze helden naar redding uit, en deze niet komende opdagen, moesten zij den hongerdood of den heidendood kiezen; de laatste was hunne keus en alle zijn zij als slagtoffers voor het vaderland en den Christelijken godsdienst gevallen. — Het is waar de zaak der Grieken is met den val van Misfolunghi niet geheel verloren, de steden Nopoli di Romania, Korinthe, Monembasie enz. zijn nog in hunne handen; doch Ibrahim's bloeddoorstige legers zullen ook deze steden bestoken en verwoesten. De hulp moet dus van Rusland komen, en wel spoedig wil Griekenland behouden blijven; de andere Mogendheden pogen wel iets ten gunste der Grieken te bewerken, doch zulks zal zonder gevolg zijn. Zie hi r wat een Fransch dagblad er van zegt: „Kan men iets van de staatkunde der kabinetten van Europa ten gunste der Grieken verwachten? Men zegt dat men met de Porte in onderhandeling is getreden; en wezenlijk is men gunstiger gens die Christenen gezind; doch terwijl men in onderhandeling is, laat men de bloedroepen voortduren; men onderhandelt, doch alvorens men het eens zal wezen, zullen er geen Grieken meer te redden zijn. In de gehele uitgestrektid van Albanie tot aan Morea, is geene stad, geen dorp meer in wezen, alleen vindt men in die streken eenige ongelukkige Christenen in het gebergte omdwalen, die van honger en ellende moeten omkomen. Morea, welks bevolking voor een groot jaar een millioen bedroeg, telt thans geen 300,000 inwoners meer. Misfolunghi was het hotwerk, dat de woeste Arabieren en Albaneezen tegenbield, welke nu alle in Morea zullen dringen en aldaar voortgaan de Christenen uiteroeijen. Indien de onderhandelingen zich dus alleen blijven bepalen in het overgeven van nota's, zonder magt te gebruiken, zal Griekenland spoedig uitgemoord zijn; en wanneer geen Christen, geen man meer zal over zijn, wiens hart voor vaderland en deugd klopt, in die strek welke aan de wereld geleerd heeft wat het Christendom, wat deugd en wat vaderland is; dan zal de Groote Heer aan de kabinetten van Europa vragen, waar zijn dan de Grieken wiens onafhankelijkheid gij wilt verzekeren?”

Wij hopen dat het zoo ver niet zal komen, en dat het bloedbad van Misfolunghi, gevoegd bij de moordtooneelen van Scio en Ispira, de harten der koele staatsmannen zal treffen en er spoedig hulp voor de ongelukkigen zal opdagen. Deze droevige gebeurtenis wordt uit Korfu, onder dagteekening van den 26 April, alius medegedeeld: „Negentien dagen waren er verlopen sedert de verdieders van Misfolunghi zich zonder brood bevonden. Na de honden verslonden en het vleesch hunner vijanden gegeten te hebben, bestoren zij om zich uit de afsgrijtelijke positie te redden in welke zij zich bevonden. De Christenen tellden hunne bevolking, en den 22. na een laatste vaarwel aan de graven hunner broeders gezegd en een gedeelte hunner wallen te hebben doen springen, begaven zij zich voorwaarts in de vlakke, in de hoop om in het gebergte van Aracynthe te ontsnappen. De Turken hun voornemen vermoed hebbende wachtten hen op. Die ongelukkigen alstroen van alle kanten omringd en door het geschut vernield wordende, trachtten op Misfolunghi terug te trekken waar de vijand intusschen binnengerukt was. Elk slechts zijnen wanhoop raadplegende verdedigde zich zoo goed hij kon, terwijl het vuur niet dan met den laatste der strijdenden ophield. Men is te weten gekomen dat de wreede Ibrahim 300 vrouwen en jonge dochters heeft gespaard om aan den Sultan en deszelfs vader Mehemed-Ali ten geschenke te worden gegeven. De jonge kinderen zijn in zee geworpen. Eene Oostenrijkse pakketboot is naar Egypte afgezonden om de overwinning der halve maan aan te kondigen.”

In een brief uit Venetiën, van den 5. dezer, leest men voorts over die gebeurtenis het volgende: „Misfolunghi is niet meer. Een zoo even in onze haven ten anker gekomen schip brengt die bedroevende tijding mede. De bijzonderheden welke men door hetzelfde heeft vernomen en in de stad rondloopen, doen elk ijzen. Het was den 23. April dat het garnizoen van de ongelukkige stad, na deszelfs laatste hulpronnen en zelfs tot levende dieren verslonden te hebben, een wanhopend besluit nam, schier ongelooflijk door deszelfs schrikbarende gevolgen. Indien men het verhaal van den bedoelden kapitein gelooven mag, bragten de Misfolunghiërs met eigen hand alle de levendige wezens om welke buiten staat waren om de wapenen te kunnen dragen. Na deze opoffering, zonder twijfel de verschrikkelijkste tot welke immer besloten is, poogde het garnizoen

met den degen in de hand zich dwars door het kamp der Turken eenen doortogt te banen, om zich bij Fabier en Gouza te gaan voegen, ten einde vervolgens terug te komen en in het vijandelijk bloed, dat hunner naaststaanden, te wanhopenend geworden zijnde, door het dringend gebrek aan levensmiddelen en door het mislukken van de poging der Griekische vloot onder Miali om onderstand in de vesting te werpen, bestoren had de plaats te verlaten. Diensvolgens werd er door 800 man, onder twee aanvoerders, een uitval gedaan, in de hoop, om eene der batterijen op het strand te vermeersteren, welke door een sterk korps Arabieren verdedigd werd, te gelijker tijd slaken zij een gedeelte van de stad in den brand, met oogmerk om de aandacht der belegeraars van hunne onderneming af te trekken.

Zij hoopen door dezen aanval een weg te kunnen banen voor het overschot van het garnizoen; doch de Turken hadden dit plan voorzien en hunne posten zoo zeer versterkt, dat, na te vergeefs beproefd te hebben om zich een doortogt te hezorgen door het innemen der batterij, het korps, door de twee kapiteinen geleid, uit een granaat en zich zelve door de vlugt naar de bergen poogde te redden.

Van alle kanten wordt Misfolunghi's ongelukkig lot bevestigd; uit Londen deelt men in dato den 17. Mei, dit bericht op de volgende wijze mede: „Maandag ochtend zijf aan het bureau van Kolonien depeches ontvangen van den generaal-majoor Ponsonby, die bij afwezigheid van sir Frederik Adams, den post waarneemt van

